

BƯỚC THEO ĐỨC KITÔ ĐỂ XÂY DỰNG MỘT THẾ GIỚI HUYNH ĐỆ

**Kim Chi Nam giúp học tập sâu hơn và áp dụng các Ưu
Tiên của Dòng Anh Em Hèn Mọn (2003 – 2009)**

(Bản dịch của Văn Phòng Tỉnh Dòng)

Tổng Phục Vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn

Anh Em thân mến,

Nguyện xin Chúa ban bình an cho Anh em!

Tổng Tu Nghị Lễ Hiện Xuống 2003, sau khi lượng định cuộc tiến triển của Hội Dòng trong 6 năm qua, đã yêu cầu Huynh đệ đoàn chúng ta, trong tương lai gần, cứ tiếp tục đi theo đường hướng đã được xác định qua *Năm Ưu Tiên của Hội Dòng*. Quả thật, các ưu tiên này đã làm bùng lên mối quan tâm mới và hâm nóng lòng nhiệt thành đối với đời sống và sứ vụ của Anh em và của các Đơn vị. Những ưu tiên đó vẫn còn là *“một chìa khóa để đọc lại cách thức sống căn tính của mình và để hiểu rõ những điều thế giới đang mong đợi”* (VKCK 4) và là một *chất xúc tác kích thích* chúng ta trở thành những dấu chỉ của niềm hy vọng và những ngôn sứ trong thế giới ngày nay.

Là những người có trách nhiệm ưu tiên linh hoạt Huynh đệ đoàn chúng ta, Hội Đồng Dòng cảm thấy có bổn phận đáp trả ngay yêu cầu của Tổng Tu Nghị. Như đã được loan báo trong lá thư viết vào dịp Đại Lễ Thánh Phanxicô,

Hội Đồng Dòng, trong suốt “thì mạnh” (“tempo forte”)¹ của tháng Mười Một, đã chuẩn nhận một *văn kiện-chỉ nam* đề cập tới các phương diện của cuộc sống chúng ta mà lại là căn bản đối với linh đạo chúng ta và cần thiết để sống được Tin Mừng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

Với ý thức như thế, tôi ký thác những thành quả suy tư của Hội Đồng Dòng cho mỗi Huynh đệ đoàn và cho từng anh em hầu giúp đỡ và hướng dẫn anh em hiểu điều gì thực sự là chính yếu hôm nay để sống “cuộc bước theo (sequela)” Đức Kitô và để đưa *lối sống (forma vitae)* của chúng ta ra mà phục vụ Hội Thánh và thế giới.

Vì thế, điều quan trọng là phải sẵn sàng dẫn thân vào tiến trình học hỏi chuyên sâu, áp dụng và lượng định mỗi một *ưu tiên* theo những chỉ dẫn của *văn kiện-chỉ nam* bằng việc cầu nguyện, suy tư và học hỏi cả trên bình diện cá nhân lẫn cộng đoàn. Quả thật, vấn đề là cần có một *Kim Chỉ Nam giúp học tập chuyên sâu và áp dụng các Ưu Tiên của Dòng Anh Em Hèn Mọn (2003 – 2009)*; kim chỉ nam này trình bày các lý do, các đề nghị cụ thể cho đời sống, các gợi ý giúp đọc theo cách nghiên cứu chuyên sâu và nêu lên những điểm giúp cá nhân cũng như cộng đoàn suy nghĩ về mỗi *ưu tiên*. Hơn nữa, vì quan tâm đến cuộc tiến triển mới đây của Hội Đồng, được mô tả như là *một Huynh-đệ-đoàn-được-sai-đi-loan-báo-Tin-Mừng*, *văn kiện-chỉ nam* rà soát lại mỗi *ưu tiên* từ viễn ảnh *Đời sống huynh đệ* và tầm nhìn về sứ vụ *Truyền giáo*: như thế có nghĩa là nối kết ưu tiên ấy với nét đặc trưng của chúng ta và với lý do hiện hữu của chúng ta.

Thưa Anh Em, chúng ta hãy lên đường! Chúng ta biết hướng đi rồi: đó là năm ưu tiên. Chúng ta có một hướng dẫn viên: đó là văn kiện tôi gửi đến cho Anh em và cho các

¹ *Tempo forte*, tạm dịch là “thì mạnh”, là thời gian Hội Đồng Dòng sinh hoạt.

Đơn vị đây. Việc này không phải là làm một điều ngoài những gì đời sống và sứ vụ chúng ta yêu cầu, mà là sống những giá trị chuyên biệt của đoàn sủng Phan Sinh như là *những người bước theo Đức Kitô để xây dựng một thế giới huynh đệ.*

Roma, ngày 8 tháng 12, Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, năm 2003

Ts José Rodríguez Carballo, ofm

Tổng Phục Vụ

NHẬP ĐỀ

Văn kiện của Tổng Tu Nghị Lễ Hiện Xuống 2003, *Nguyện xin Chúa ban Bình An cho anh em*, có một lời kêu gọi khẩn thiết xin anh em hoán cải, “*tái sinh*”, “*dấn bước vào hành trình biện phân theo Tin Mừng*” (x. VKCK, Giới thiệu) ngõ hầu, trong tư cách là những Anh em hèn mọn, chúng ta có thể đáp trả những thách đố của thế giới ngày nay và “*khám phá với óc tưởng tượng và sáng tạo những nẻo đường mới cho những tình huống mới*” (ĐTTM 38).

Chúng ta sẽ đáp trả cụ thể lời mời gọi hoán cải nếu chúng ta tìm lại được kinh nghiệm sống đức tin mãnh liệt, nếu, nhờ tuyên khấn sống nếp sống Phúc Âm, chúng ta trở về với những điều cốt yếu trong linh đạo chúng ta (x. VKCK 2).

Vì lý do đó, Tổng Tu Nghị 2003 đã đề nghị: trong giai đoạn sáu năm 2003-2009, Hội Dòng sẽ “tiếp tục đi theo đường hướng Huynh đệ đoàn chúng ta đã chọn, như được diễn tả trong *Năm Ưu Tiên của Hội Dòng*, vì chúng tôi nghĩ rằng những ưu tiên đó vẫn còn là “một chìa khoá để đọc lại” cách thức chúng ta sống căn tính của mình và để hiểu rõ những điều thế giới đang mong đợi” (VKCK 4).

Để thi hành ý muốn của Tổng Tu Nghị, Tổng Phục Vụ và Ban Tổng Cố Vấn quyết định gửi đến cho Anh em bản *văn kiện-chỉ nam* bàn về các phương diện của đời sống chúng ta mà chúng tôi coi là cốt yếu đối với linh đạo chúng ta và cần thiết để sống được Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Một lần nữa bản *văn kiện-chỉ nam* đề ra các *Ưu Tiên* của Hội Dòng và quảng diễn các ưu tiên đó dưới ánh sáng của chủ đề mà Tổng Tu Nghị đã chọn: “Huynh-đệ-đoàn-được-sai-đi-loan-báo-Tin-Mừng”. Mỗi Ưu tiên đều được rà soát lại theo viễn ảnh *Đời sống huynh đệ*, là nét đặc trưng, và trong sứ vụ *Truyền giáo*, là lý do hiện hữu của Hội Dòng.

I- TINH THẦN CẦU NGUYỆN VÀ SÓT MÉN

Một Huynh đệ đoàn hết lòng hướng về Thiên Chúa để dùng đời sống và lời nói loan báo cho thế giới biết rằng chỉ mình Người là Đấng Toàn Năng.

Khả năng làm chứng rằng duy mình Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối, là Đấng toàn năng, là Đức Chúa tối cao và tốt lành, là sự thiện duy nhất, tất cả sự thiện, là thực tại duy nhất có thể ao ước và đáng ao ước, khả năng ấy xuất phát từ ưu tiên “*tin thần cầu nguyện và sốt mến*”.

“Hồi ấy, Đức Giêsu đến từ Na-da-rét miền Galilê và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1, 9-11).

DỰ PHÓNG ĐỜI SỐNG

Qua Đức Giêsu, các tầng trời, cho tới lúc đó, hình như chỉ thuộc về đời sống của Thiên Chúa, đã được mở ra và bây giờ được tỏ lộ cho thấy như là đời sống của con người, đời sống của Đức Giêsu, Đấng đã cùng với những người khác bước xuống nước để nhận phép rửa sám hối. Một kinh nghiệm tương tự đang khởi động một nhân loại mới, một dân mới: đi đầu là Đức Giêsu, sau đó là những kẻ bước theo Đức Giêsu, từ những môn đệ đầu tiên cho đến chúng ta.

Đức Giêsu mời gọi: *“Hãy đi theo Tôi”* (Mc 1,17), Chúa Cha phán dạy: *“hãy nghe lời Người”* (Mc 9,7). Những lời này làm vọng lại tiếng mời gọi bước theo Đức Giêsu để trở nên thành phần của một nhân loại mới, để lãnh nhận Thần Khí và để nghe ra tiếng nói của Thiên Chúa khiến chúng ta phải kinh ngạc: *“Con là Con của Ta!”*

Kinh nghiệm được làm con nhờ Thần Khí đang ngự trong chúng ta, là nền tảng của đời sống cầu nguyện của chúng ta, của “tinh thần cầu nguyện và sốt mến” mà mọi điều khác phải lệ thuộc, kể từ khi “cất đi mọi cản trở, mọi lo lắng và áy náy”, chúng ta được mời gọi “phục vụ, yêu mến, tôn vinh và thờ phượng Chúa là Thiên Chúa với lòng thanh trí sạch” (x. HC 19,2).

Đời sống cầu nguyện, “tinh thần cầu nguyện và sốt mến”, là hình thức quan trọng nhất trong số nhiều hình

thức, nhờ đó tương quan tình yêu của chúng ta với Chúa Cha được diễn đạt. Đời sống cầu nguyện, cũng giống như tình yêu, không phải là một chuyện đã xong, nhưng là điều đang được sống với trọn vẹn bản thân (x. VKCK 27b) và sống trong mọi lúc. Như vậy, việc cầu nguyện, cũng giống như tình yêu, nắn đúc tương quan cá nhân của chúng ta với Chúa theo một cách thức mới.

Anh em đã được tháp nhập vào Chúa Kitô nhờ Phép Rửa, Anh em đã diễn tả ước muốn bước theo Người sát hơn qua lời tuyên khấn, thì Anh em phải chăm chú soi mình vào “tấm gương này mỗi ngày” để noi theo đức nghèo khó diễm phúc, sự khiêm hạ lành thánh và lòng mến khôn tả vẫn rạng lên trong đó (x. T4 Ag 15tt).

Như vậy, hệ luận là, nếu chúng ta nói về “tinh thần cầu nguyện và sốt mến” trong đời sống người Anh em hèn mọn, chúng ta không những phải chú tâm đến những cách thức diễn đạt cụ thể của “tinh thần” này, mà còn phải chú tâm đến tương quan chúng ta sống với Thiên Chúa là Cha, với Đức Giêsu Kitô là Đức Chúa và với Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá.

NGHỊ QUYẾT

1- *Dự phóng đời sống cá nhân và Dự phóng đời sống Huynh đệ* đoàn ấn định thời gian và cách thức cho việc cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn, sao cho những hoạt động cá nhân và những cơ cấu của các Đơn vị không dập tắt tinh thần cầu nguyện và sốt mến.

2- *Dự phóng đời sống cá nhân và Dự phóng đời sống Huynh đệ* đoàn phải coi trọng đúng mức những thời gian tĩnh lặng và mỗi anh em phải tái ý thức về giá trị của đời sống nội tâm và của sự tĩnh lặng, đúng như *cuộc hành trình hướng về “chốn trái tim”* đề nghị.

3- Các anh Giám Tỉnh, trong khi linh hoạt Đơn vị của mình và từng cá nhân anh em, phải coi đời sống cầu nguyện và “tinh thần cầu nguyện và sốt mến” là ưu tiên giúp định hướng và linh hoạt đời sống họ, là cách đầu tiên diễn đạt việc bước theo Đức Kitô.

4- Các anh Giám Tỉnh và các anh Phụ trách, trong khi đề ý đến những gì được trình bày trong các Văn kiện *Tâm hồn hướng về Chúa và Tinh thần cầu nguyện và sốt mến*, phải cổ võ đời sống cầu nguyện qua các cách diễn đạt khác nhau, nhất là chú ý đến những hình thức cầu nguyện mới và việc cầu nguyện với dân chúng.

5- Các anh Giám Tỉnh phải khích lệ và khuyến bảo anh em thực hiện những kinh nghiệm kéo dài về chiêm ngưỡng trong các Nhà Tĩnh Tâm và các An Viện, bằng cách lợi dụng thời gian *moratorium* (tạm ngưng công việc) để đào sâu kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa.

6- Tại Tu nghị Tỉnh Dòng hoặc Hạt Dòng, cần bổ nhiệm một ban linh hoạt chiêu kích chiêm niệm của các Đơn vị.

7- Các anh Giám Tỉnh và các Anh em phải cố gắng liên kết đời sống cầu nguyện và đời sống thực tế một cách sinh động hơn.

8- Để gặp gỡ Đức Kitô và gặp gỡ chính mình, và như thế, là tái khám phá kho tàng ơn gọi, nên bố trí một thời gian *moratorium* (tạm ngưng công việc) vào lúc kỷ niệm 25 năm Khấn Dòng (x. BC 2003).

9- Do được Thần Khí Chúa thúc đẩy để sống theo thể thức Thánh Phúc Am và do ý thức cần khẩn trương trở về với những điều cốt yếu của kinh nghiệm đức tin và của linh đạo chúng ta (x. VKCK 2), Anh em phải chuyên cần lắng nghe Lời Chúa, phải suy gẫm và cầu nguyện. Vì thế, trong số các bản văn khác, anh em cần đến sự trợ giúp của văn kiện “*Đọc Lời Chúa và Cầu Nguyện*”.

10- Cần bảo đảm cho Anh em được đào tạo thích đáng về Kinh Thánh và Phụng Vụ trong cả hai giai đoạn thường huấn và huấn luyện khởi đầu.

11- Anh em phải tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, là Mẹ Chúa và Mẹ chúng ta, với lòng tôn sùng đặc biệt (x. HC 26,2) và phải tôn kính các Thánh, là những người đã trung thành bước theo Chúa Kitô và Mẹ Rất Thánh Người.

12- Anh em phải cố gắng học biết truyền thống thần bí và linh đạo Phan sinh, tìm lại những hình thức đạo đức của truyền thống linh đạo chúng ta và làm giàu cho truyền thống đó bằng những hình thức mới mẻ phù hợp hơn với những đòi hỏi của thời đại chúng ta.

13- Mỗi Huynh đệ đoàn và mỗi Anh em phải lượng định đời sống cầu nguyện và cách sống tinh thần cầu nguyện và sốt mến mỗi năm ít nhất một lần.

LẮNG NGHE VÀ SUY TƯ

LẮNG NGHE

Tin Mừng

- Đức Giêsu cầu nguyện : Mc 1,35; 14,32-39; Lc 3,21-22; 5,15-16; 6,12; 9,28-36; 22,39-46; 23,33-34.44-46.
- Mời gọi cầu nguyện : Mc 6,30-32; 14,38; Lc 10,38-42; 18,1.
- Cách thức cầu nguyện : Mt 6,5-13; Mc 11,25; Lc 11,1-13.

- Việc cầu nguyện phát xuất từ kinh nghiệm đức tin : Mt 8,1-4 và tt; Mt 8,5-13 và những đoạn song song; Mt 9,18-19 và những đoạn song song; Mt 20,29-34 và những đoạn song song; Lc 5,4-11; 15,11-32; 23,39-43.

Thánh Phanxicô

- Thánh Phanxicô cầu nguyện: 2 Cel 10.94-95; Đại Truyện 2,1; LegPer 80.93.
- Kêu gọi cầu nguyện: L ksd 7,12; 22,26; L 5,2; 10,9; T At 2.
- Phúc âm: Lối sống của Anh em : L ksd Mở đầu; 5,17; 22,41; L 1.1; 2,5; 3, 13-14; 12,4; DC 14.
- Việc cầu nguyện phát xuất từ kinh nghiệm đức tin : Kinh Lay Chúa, xin thu hút; 2T Th 61.

Hội Dòng

- Hiến Chương, 19-31.
- *Đường Hướng Huấn Luyện Phan Sinh*, 12-16; 66-69.
- *Tâm hồn hướng về Chúa.*
- *Tinh thần cầu nguyện và sốt mến.*
- *Tuôn đổ Tin Mừng*, 111-113.
- *Cuộc hành trình đi vào nội tâm*, Roma,2003.
- *Báo cáo tại Tổng Tu Nghị 2003*, số 54-55.

Hội Thánh

- Đời sống huynh đệ trong Cộng đoàn.*
- Tông Huấn Đời sống thánh hiến, 93-95.*
- Tông Thư Ngàn năm thứ ba, 32-39.*
- Huấn Thị Phát xuất lại từ Đức Kitô, 20-27*

SUY TƯ

1- Chúng ta có niềm vui và bình an của con cái Thiên Chúa trong tâm hồn chưa?

2- Đức tin chúng ta tuyên xưng đã ảnh hưởng trên đời sống cá nhân và đời sống của các Huynh đệ đoàn như thế nào? Chúng ta có sống nhờ đức tin không?

3- Cuộc sống với “tâm hồn hướng về Thiên Chúa” giúp chúng ta vượt qua các xung đột và những bận tâm thủ lợi riêng tư như thế nào?

4- Chúng ta có để cho Thiên Chúa đi vào và biến đổi đời sống chúng ta như đã xảy ra nơi Thánh Phanxicô không?

5- Những thách đố, trên bình diện cá nhân và Huynh đệ đoàn, đến với chúng ta từ đời sống cầu nguyện và sốt mến, là những thách đố nào?

6- Chúng ta xem những yếu tố nào trong linh đạo của chúng ta là cốt yếu?

7- Dự phóng đời sống cá nhân và Dự phóng đời sống Huynh đệ đoàn có tạo ra không gian và thời gian để nghe lời Chúa không? Các Huynh đệ đoàn của chúng ta cử hành và sống Lễ Tế Tạ Ơn như thế nào?

8- Thánh Thể và Thập giá có tương quan nào với việc từ bỏ hằng ngày, với việc vâng phục, v. v.?

9- Thái độ của chúng ta như thế nào đối với việc các Anh em khác cố gắng và trung thành cầu nguyện?

10- Chúng ta xem đời sống cầu nguyện của các anh chị em giáo dân dần thân, của các nhóm trong Hội Thánh, thậm chí của các tín đồ thuộc các tôn giáo khác là một sự khiêu khích hoặc một chất xúc tác kích thích chính đời sống chúng ta?

11- Đây là những trở ngại chúng ta gặp khi cố gắng chuyên cần cầu nguyện?

II- HIỆP THÔNG HUYNH ĐỆ

Một Huynh đệ đoàn sống vâng phục trong yêu thương và phục vụ lẫn nhau nhằm làm chứng cho sự giao hoà trong Chúa Kitô vượt quá những rạn nứt ...

Từ khả năng sống vâng phục và phục vụ lẫn nhau trong Huynh đệ đoàn, như thế là đưa lại một bản chất thực tiễn cho cuộc sống làm những-anh-em-trong-tương-quan, phát sinh khả năng làm chứng rằng Chúa Kitô là sự bình an của chúng ta, là sự giao hoà của chúng ta, Người đã hiệp nhất nhân loại bị phân rẽ vì tội lỗi lại

“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng...đức mến thì nhấn nhục, hiền hậu; không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù. Đức ái không mừng khi thấy sự gian ác nhưng vui

khi thấy điều chân thật...Đức mến không bao giờ mất được”
(1 Cr 13,1-8).

DỰ PHÓNG ĐỜI SỐNG

Sự hiệp thông đời sống trong Huynh đệ đoàn là một yếu tố cốt yếu của ơn gọi chúng ta. Kể từ khi Chúa ban cho thánh Phanxicô có những anh em (x. N DC 14), chúng ta không thể coi mình là những Anh em hèn mọn đúng nghĩa nếu không có một tương quan hiệp thông thực sự với những anh em khác. Hiệp thông đời sống trong Huynh đệ đoàn cũng là cách thức phúc âm hoá đầu tiên.

Việc Nhập thể của Con Thiên Chúa là cách biểu lộ tốt đỉnh tình hiệp thông giữa Thiên Chúa và loài người trong Đức Kitô Giêsu và, đồng thời, tình hiệp thông giữa mọi người với Thiên Chúa trong Đức Kitô. Người thiết lập chúng ta thành Huynh đệ đoàn, bằng cách tháp nhập chúng ta vào Thân Thể Người, và Người dạy chúng ta rằng để xây dựng Huynh đệ đoàn, cần phải từ khước chính mình bằng cách thắng vượt tính ích kỷ và các bận tâm cá nhân, bằng cách sống nghèo khó và hèn mọn (x. Mc 9,34-35).

Sự hiệp thông này giữa loài người với Đức Kitô không phải chỉ là một sự kiện nhân loại, hoa trái của một ý thức hệ đại đồng hay của công ích. Lại càng không phải là một nhân đức đạt được chỉ nhờ chuyên cần, hay nhờ một lối sống được biện minh bởi sự thoải mái. Sự hiệp thông đời sống giữa loài người là công trình của Thiên Chúa, quà tặng của Thiên Chúa, một ơn Thiên Chúa ban, một sự hiệp thông đời sống trước khi là một sự hiệp thông vào những bận tâm.

Một sự hiệp thông như thế cũng là một ơn gọi chúng ta được kêu mời tới và, vì thế, là một sự dấn thân mà từng người và mọi người phải quảng đại đi vào, mà không được

giảm thiểu bất cứ cố gắng nào cho tới khi đạt kết quả và làm nên một Huynh đệ đoàn thực sự. Bởi vì “mỗi thực tại Kitô giáo được xây trên sự yếu đuối của con người” và “‘cộng đoàn lý tưởng’ hoàn hảo chưa có thể có được” (TDTM, 26), nỗ lực xây dựng tình huynh đệ nhất thiết phải đi qua: mối ưu tư về giáo dục, sự hoà nhã, tính trung thực và sự tin tưởng lẫn nhau, sự kiềm chế bản thân, sự quan tâm đến nhau, sự lịch thiệp, cảm thức về hài hước, tinh thần chia sẻ, sự tha thứ, sự chấp nhận lẫn nhau, khả năng đối thoại và giao tiếp và “sự chân thành chấp nhận kỷ luật vì lợi ích của cộng đoàn” (*Đời sống huynh đệ*, 27; x. HC 42).

Anh em phải biết sống hiệp thông với nhau bằng cách sống một nếp sống huynh đệ chung, lo lắng cho nhau và yêu thương lẫn nhau, nhờ đó lối sống của chúng ta sẽ diễn tả rõ ràng điều chúng ta tin. Chúng ta là con cái của Cha trên trời và là em của Đức Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần (x. HC 38).

Sự hiệp thông đời sống mà anh em sống với nhau, phải được thể hiện với tất cả mọi người được Chúa yêu thương, đặc biệt với những người nghèo khổ, sao cho tình yêu có thể nâng đỡ họ và tình liên đới có thể trợ giúp họ (x. Mt 25,31-46). Tình hiệp thông cũng phải được thể hiện với mọi thọ tạo đã được tình yêu Thiên Chúa gọi đi vào hiện hữu; chúng là những dấu chỉ bày tỏ lòng nhân từ của Thiên Chúa và phô diễn vẻ đẹp của Người và được nhắm đến chỗ được giải thoát khỏi lệ thuộc cảnh hư nát, để có ngày được thông dự vào tự do của con cái Thiên Chúa (x. Rm 8,19-21).

NGHỊ QUYẾT

1- Mỗi Tỉnh Dòng phải soạn thảo *Dự phóng đời sống Tỉnh Dòng*, mỗi Cộng đoàn phải soạn thảo *Dự phóng đời sống cộng đoàn* và mỗi anh em phải soạn thảo *Dự phóng đời sống cá nhân*, dựa trên *Luật Dòng* và *Hiến Chương*, Văn Kiện Tổng Tu Nghị *Nguyện xin Chúa ban bình an cho anh em*, cũng như dựa vào các hoàn cảnh thời gian và nơi chốn. Các *Dự phóng* nói trên phải được lượng định hằng năm.

2- *Dự phóng đời sống Cộng đoàn* phải quy định đời sống chung của anh em, sao cho mọi Anh em đều có mức độ sống như nhau và đều có thể tham gia đều đặn vào các sinh hoạt của Cộng đoàn cũng như cộng tác vào công việc trong nhà (x. HC 42,2).

3- *Dự phóng đời sống Cộng đoàn*, khi phân phối các trách nhiệm trong Cộng đoàn, phải lưu ý đến sự bình đẳng của mọi Anh em, do việc tuyên khấn (x. HC 3,1), và lưu ý đến việc phải tránh mọi phân biệt chủng tộc hay ngôn ngữ.

4- *Dự phóng đời sống Cộng đoàn* và *Dự phóng đời sống cá nhân* phải cung cấp những phương thế thích hợp giúp đương đầu với các xung đột cách thoả đáng, đồng thời, phải sử dụng các phương thế đó để xây dựng một sự hiệp thông đời sống thực sự.

5- Phải dựa vào Văn kiện *Đời sống huynh đệ trong Cộng đoàn* và bản văn *Tất cả đều là Anh em* để linh hoạt đời sống huynh đệ.

6- Các anh Giám Tỉnh phải sử dụng mọi phương thế có thể có để chấm dứt tình trạng những anh em sống riêng rẽ một mình.

7- Mỗi anh em và mỗi Cộng đoàn phải nhận biết, đọc và giải thích các dấu chỉ thời đại (x. VKCK 6). *Dự phóng đời sống Cộng đoàn* phải đề ra những phương thế thích hợp để cổ võ công việc đó.

8- Dự phóng đời sống Tỉnh Dòng và Dự phóng đời sống Cộng đoàn phải đặc biệt lưu ý đến việc chăm sóc anh em đau yếu và già cả, cũng như đồng hành với những anh em “thoát ly” và những anh em đang gặp khó khăn.

9- Cần cổ võ những cuộc gặp gỡ giữa anh em trong các Đơn vị của cùng một Hội Đồng Giám Tỉnh nhằm gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau, tình hiệp thông và sự cộng tác.

10- Các Anh Giám Tỉnh phải gia tăng sự hợp tác với Gia đình Phan sinh, đặc biệt với Chị em Clara và những Chị em Phan sinh sống đời sống chiêm niệm khác cũng như với Dòng Phan Sinh Tại Thế và Giới Trẻ Phan Sinh.

LẮNG NGHE VÀ SUY TƯ

LẮNG NGHE

Tin Mừng

- Yêu thương nhau: 1 Pr 1,22-24; 3,8-12.
- Yêu thương người lân cận: Mt 22,34-40; Mc 12,28-34; Lc 10,25-28; Rm 13,8-10; Gl 5,14-14; Gc 2,1-9; 1 Ga 4,7-21.
- Yêu thương kẻ thù: Mt 5,43-48; Lc 6,27-35.
- Phục vụ: Mt 20,24-28; Mc 9,33-37; 10,41-45; Gl 5,13-14.
- Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu: Mt 9,35-38; 14,13-14; 15,32-39; 20,29-34; Mc 1,40-45; 6,30-34; 8,1-10; 9,14-29; Lc 7,11-17; Dt 4,14-16.
- Tình thương xót và niềm vui: Lc 2,8-20; 5,29-32; 6,36-38; 7,11-17.36-49; 10,29-37; 15,1-32.

- Tha thứ: Mt 6,9-15; 18,21-35; Mc 11,25-26; Lc 6,36-38; 11,1-4; 17,3-4; 23,33-34; Ep 4,30-32; Cl 3,9-15.

Thánh Phanxicô

- Yêu thương nhau: L ksd 5,13; L 6,7-9; 10,5; 1 DC 3.
- Tha thứ: T Pv 9-11.15.
- Tình thương xót: L ksd 23,8; T TD 50; K Lêo 7; 1 Cel 17; Đại truyện 8,5; 3 Người bạn 5,13.

Hội Dòng

- *Hiến Chương*, 38-63.
- *Đường Hướng Huấn Luyện Phan Sinh*, 17-21; 70-76.
- *Tất cả đều là Anh em*, Phần I /1-2; III/2; Phần II.
- *Hội Dòng Hôm nay*, III,1.
- *Mục Vụ Ôn Gọi*, tr 61tt.
- *Báo cáo tại Tổng Tu Nghị 2003*, 71-88.

Hội Thánh

- *Đời sống huynh đệ trong Cộng đoàn*, 21-42; 54.
- *Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến*, 41-53.
- *Tông thư Ngàn Năm Thứ Ba*, 42-45.
- *Huấn Thị Xuất Phát Lại*, 28-32.

SUY TƯ

1- Chúng ta có xác tín rằng chính Chúa tạo nên tình huynh đệ giữa chúng ta không? Chúng ta cộng tác với Người trong ơn gọi này thế nào?

2- Những tương quan của chúng ta với anh em trong Huynh đệ đoàn địa phương và Huynh đệ đoàn Tỉnh Dòng như thế nào? Chúng ta nói thế nào về những tương quan đó?

3- Chúng ta sử dụng những phương thế nào để thắng vượt các xung đột xảy ra trong Huynh đệ đoàn địa phương và trong Huynh đệ đoàn Tỉnh Dòng?

4- Chúng ta chọn những phương thế nào để xây dựng một tình huynh đệ chân thực và tình hiệp thông đời sống giữa Anh em?

5- Đây là những gương sáng về tha thứ và hoà giải chúng ta có thể cố gắng cho thế giới ngày nay?

6- Chúng ta có thái độ nào khi phải đối diện với việc phục vụ bằng quyền bính, việc đồng trách nhiệm và những phương tiện (trung gian) được thiết lập nhằm khám phá ra Chúa trong đời sống huynh đệ?

7- Chúng ta có xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta không? Nội dung của đời sống của chúng ta phải là gì? Chúng ta có cần phải giúp cho Huynh đệ đoàn có được một thái độ tin tưởng, nhiệt thành và can đảm trong sứ vụ truyền giáo không?

8- Chúng ta thi hành trách nhiệm sửa dạy anh em thế nào?

III- SỐNG ĐỜI HÈN MỌN, NGHÈO KHÓ VÀ LIÊN ĐỐI

Một Huynh đệ đoàn Anh em hèn mọn sống nghèo khó và liên đới, sống đời khách lạ và lữ hành, rảo bước trên những nẻo đường thế giới theo vết chân Đức

Giêsu để công bố giá trị của mỗi con người và mỗi thợ tạo.

Khả năng làm chứng về giá trị của mỗi người và mỗi thợ tạo được Chúa Cha yêu thương, được Chúa Con cứu chuộc và được Chúa Thánh Thần cư ngụ, là khả năng phát sinh từ việc dấn thân triệt để sống tinh thần hèn mọn, trút hữu để chia sẻ và sống đời lữ hành theo vết chân Đức Giêsu và Thân Mẫu nghèo khó của Người.

“Người nói: Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Lc 9,3).

DỰ PHÓNG ĐỜI SỐNG

Sự hiệp thông đời sống trong tình huynh đệ và trong sứ vụ của Anh em được biểu thị và nêu bật bởi tính hèn mọn, sự nghèo khó và tình liên đới. Những điểm này phát xuất từ nhu cầu dâng trả lại cho Chúa mọi điều thiện hảo, và chúng làm cho những ai chọn lối sống được soi sáng bởi lời nói và gương sáng của Chúa, được sẵn sàng và tự do. Nhưng không thể sống tính hèn mọn, sự nghèo khó và tình liên đới, nếu không có đức khiêm hạ và đức bác ái và, đồng thời, các nhân đức này lại không thể tồn tại nếu không được đức nghèo rất thánh bảo vệ.

Đàng khác, chỉ khi nào chúng ta biết soi mình trong tấm gương là Đức Kitô mà nhìn mình liên tục (x. 4T Ag 15), thì chúng ta mới có thể mặc vào mình sự nghèo khó diễm phúc, đức khiêm hạ thánh thiện và đức mền khôn tả, là những nhân đức luôn chói sáng nơi Đức Kitô.

Khi nhìn ngắm nơi Đức Kitô màu nhiệm giáng sinh của Người, chúng ta cảm phục Người đã sinh ra thật khiêm hạ, chúng ta bị đánh động bởi sự nghèo khó thăm sâu như thế (x. 4T Ag 19-21).

Khi nhìn ngắm màu nhiệm cuộc sống của Người, chúng ta nhận ra sự khiêm nhường của Người khi phục vụ, sự nghèo khó diễm phúc của Người khi hiến thân trọn vẹn vì tha nhân, và tình yêu thương của Người khi chấp nhận đau khổ và nhọc nhằn triền miên để cứu chuộc mọi người (x. 4T Ag 22).

Khi chiêm ngưỡng nơi Đức Kitô màu nhiệm cái chết của Người, chúng ta nhìn thấy ánh sáng của đức mến khôn tả rạng sáng lên từ sự khiêm hạ đáng phục và sự nghèo khó trần trụi của Thiên Chúa và Chúa chúng ta (x. 4 T Ag 23).

Chúng ta chiêm ngưỡng Đức Kitô là Chúa duy nhất của chúng ta, chúng ta yêu mến Người và lắng nghe Lời Người trong mức độ chúng ta lắng nghe, yêu mến và liên đới với những người nghèo. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta ra đi gặp gỡ những người nghèo, cùng bước đi với họ không mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng không có hai áo (x. VKCK 33). Tình yêu Đức Kitô dẫn đưa chúng ta đến với những người “phong cùi” của thời đại chúng ta, đến với những người nghèo, và mời gọi chúng ta sống nghèo giữa họ, làm tôi tớ phục vụ mọi người và tuân phục mọi người, sống an hoà và khiêm hạ trong lòng. Tình yêu Đức Kitô thuyết phục chúng ta sống cho ra những người hèn mọn đích thực và sống “không lấy gì làm của riêng”.

Là Anh em hèn mọn, chúng ta không thể trở thành những người cùng đi đường với Đức Giêsu và với người nghèo, nếu trong đời sống cầu nguyện, chúng ta không làm cho toàn thể đời sống thành một hành trình tiến về với Thiên Chúa; nếu chúng ta không cùng tiến bước với các

anh em thuộc Huynh đệ đoàn và nếu những chọn lựa hằng ngày của chúng ta không bám rễ trong truyền thống trung thực của Hội Dòng và trong linh đạo Phan sinh (x. VKCK 36 abc).

NGHỊ QUYẾT

1- *Dự phóng đời sống Tỉnh Dòng, Dự phóng đời sống Cộng đoàn và Dự phóng đời sống cá nhân* cần lưu ý đến hoàn cảnh và nơi chốn, mà ấn định những hình thức cụ thể để anh em sống sự nghèo khó của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, sự nghèo mà tất cả chúng ta được mời gọi tới, sống đức khiêm hạ theo Tin Mừng mà nhờ ơn Thiên Chúa, chúng ta đã khấn hứa, và sống tình liên đới với người nghèo, sao cho phù hợp *forma vitae* (lối sống) của chúng ta.

2- *Dự phóng đời sống Tỉnh Dòng và Dự phóng đời sống Cộng đoàn* phải qui định số tiền Tỉnh Dòng và các Cộng đoàn địa phương có thể dùng mà chứng tỏ tình liên đới với những người thiếu thốn nhất, và phải bố trí để dùng những chỗ trống trong nhà mà phục vụ nhu cầu của dân chúng, nhưng phải để ý đến những đòi hỏi về an ninh theo pháp luật.

3- Các anh Giám Tỉnh phải hết sức lưu ý để khi sử dụng các quỹ kinh tế, các Đơn vị luôn tôn trọng các giá trị luân lý và nhắm phục vụ những người nghèo nhất.

4- Các Đơn vị phải tiếp tục rà soát lại các cơ cấu sao cho chúng phục vụ đời sống, chứ không được hy sinh đời sống này mà bảo vệ các cơ cấu, và đồng thời, các cơ cấu này phải đưa chúng ta đến gần tới đa các hoàn cảnh sống của những người nghèo nhất.

5- Mỗi Tỉnh Dòng hoặc Hội đồng Giám Tỉnh phải dần thân làm ra một dự phóng mới có thể đáp ứng hoàn cảnh trong đó chúng ta đang sống. Ngày nay người ta nói đến “những hòn đảo sáng tạo”: trong mỗi Tỉnh Dòng hoặc Hội đồng Giám Tỉnh, phải có một hòn đảo có tính lây lan và linh hoạt những hòn đảo khác.

6- Phải cổ võ việc thiết lập các Huynh đệ đoàn “nhập cuộc” và lữ hành, nhưng phải bảo đảm có sự đồng hành thích hợp với các Huynh đệ đoàn đó.

7- Mỗi anh em phải cảm thấy mình sống đời lữ hành và sẵn sàng từ bỏ các ý tưởng, các hoạt động, các chức vụ và các cơ cấu không còn phù hợp nữa với ơn gọi và sứ vụ của chúng ta là những Anh em hèn mọn.

8- Trung thành với thân phận những người hèn mọn, Anh em phải là những người đưa hoà bình đến, bằng đời sống hơn là bằng lời nói, ở bất cứ nơi nào anh em hiện diện. Anh em phải cổ võ cho sự hoà giải giữa con người với nhau và lòng tôn trọng các thọ tạo, bằng cách tổ giác mọi hình thức bạo lực, bất công và làm lạc (x. VKCK 12-13). Qua đời sống mình, Anh em không được tránh né bất cứ cố gắng nào để trở nên dấu chỉ cho một nhân loại mới đang tiến về tự do và hoà bình (x. VKCK 35).

9- Là tôi tớ phục vụ và vâng phục mọi người, sống an hoà và khiêm hạ trong lòng, anh em phải tránh mọi kiểu bảo thủ cực đoan (x. VKCK 14), đồng thời, anh em phải dần thân cổ võ sự hiểu biết lẫn nhau, sự nhìn nhận lẫn nhau và chấp nhận lẫn nhau (x. VKCK 15).

10- Phải đánh giá đời sống nghèo khó của chúng ta dưới ánh sáng của những gì chúng ta đã thề hứa khi tuyên khấn, là sống “không lấy gì làm của riêng”, và dưới ánh sáng của mức sống của những con người mà chúng ta đang cùng chia sẻ đời sống.

LẮNG NGHE VÀ SUY TƯ

LẮNG NGHE

Tin Mừng

- Lối sống của Đức Giêsu và các môn đệ Người: Mt 6,25-34.
- Tiền bạc: Mt 6,24.
- Đi theo (bước theo):
 - Phân phát tất cả: Mt 4,18-22; 19,16-30; Mc 1,16-20; 10,17-31; Lc 5,1-11; 14,25-33; 18,18-30.
 - Từ bỏ bản thân: Mt 10,37-39; 16,24-28.
 - Trở nên trẻ nhỏ: Mt 18,1-4; 19,13-15; Mc 10,13-16; Lc 18,15-17.

Thánh Phanxicô

- Nghèo khó, khiêm hạ, hèn mọn và bác ái: L ksd 1,1-3; 2,14-17; 7,1-10.15-16; 8,1-12; 11,1-9; 14,1-6; L 1,1; 2,7-10.14,17; 4,1-3; 5,1-4; 6,1-9; DC 16-17.20-23; N DC 1-5; N Cl.
- Làm việc: L ksd 7,1-8; DC 24-26.

Hội Dòng

- Hiến Chương*, 64-82; 96-98.
- Đường Hướng Huấn Luyện Phan Sinh*, 22-25; 77-83.

- Tuôn đở Tin Mừng*, 149-164.
- Khí cụ Hoà Bình. Giáo trình cho các Anh Em Hèn Mọn hoạt động cho Công Lý, Hoà Bình và Bảo Vệ Thọ Tạo*, Roma 1999.
- Hội Dòng Hôm Nay*, tr 35-37.
- Tất cả là Anh Em*, Phần hai, VII.
- Báo cáo tại Tổng Tu Nghị 2003*, 89-108.

Hội Thánh

- Tông huấn *Đời Sống Thánh Hiến*, 82.89-90.
- Tông thư *Ngàn Năm Thứ Ba*, 50-51.
- Huấn Thị *Phát Xuất Lại*, 36.

SUY TƯ

1- Chúng ta đã sống kinh nghiệm nào về nghèo khó? Chúng ta gắn bó với điều gì? Chúng ta sở hữu cái gì? Điều gì đang làm chủ chúng ta?

2- Chúng ta có thực sự nghèo khó để trở nên tự do thực sự không?

3- Có khi nào chúng ta đã lượng giá kinh nghiệm của chúng ta về nghèo khó, khởi đi từ sự biện phân theo đức ái và đức khiêm hạ chăng?

4- Khả năng sẵn sàng thay đổi của chúng ta để có thể chân thành đồng hành với Đức Kitô đạt đến độ nào: bước đi theo Người; bước đi với những người nghèo; trở thành bạn đồng hành của họ?

5- Những hoàn cảnh sống nào trong các Huynh đệ đoàn địa phương chúng ta mời chúng ta sống lệ thuộc lẫn nhau,

đạt được đời sống thiêng liêng dồi dào sinh lực và hy vọng ngược lại mọi hy vọng?

6- Nếu Thiên Chúa là “sự giàu có đầy đủ cho chúng ta”, thì chúng ta phải sống tương quan với của cải vật chất như thế nào? Chúng ta có thực sự là những người nghèo của Thiên Chúa và cho Thiên Chúa không? Chúng ta phải sống kiểu nghèo khó nào?

IV- PHÚC ÂM HOÁ – TRUYỀN GIÁO

Một Huynh đệ đoàn được nuôi dưỡng bằng Tin Mừng để đem Lời là “thần khí và sự sống” đến cho nhân loại đang băn khoăn tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc đời.

Khi chúng ta sẵn sàng lắng nghe mỗi ngày “những lời của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Ngôi Lời của Chúa Cha, đồng thời là những lời của Chúa Thánh Thần: những lời ấy là thần khí và sự sống” (2T Th 3), chúng ta có thể đi trên nẻo đường thánh thiện trong Huynh đệ đoàn, loan báo Tin Mừng cho mọi thọ tạo, đồng hành với con người ngày nay đi tìm kiếm một vị Thiên Chúa duy nhất và biện phân các dấu chỉ thời đại trong Thần Khí của Chúa.

“Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28,18-20).

DỰ PHÓNG ĐỜI SỐNG

Được Chúa kêu gọi và được Chúa Thánh Thần linh hoạt, chúng ta được sai đi khắp thế giới loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo, để tất cả nhận biết ân sủng và tình yêu mà Thiên Chúa Cha đã mạc khải và ban tặng cho chúng ta trong Đức Kitô Giêsu (x. HC 83,3). Sự bình an và lòng nhân từ chúng ta muốn đem đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống lứa hành, được chứa đựng trong Tin Mừng ân sủng và tình yêu. Qua Tin Mừng, chúng ta mong ước mang đến cho mọi người niềm hy vọng vững chắc về một thế giới tốt đẹp hơn (x. HC 83). Đây là ơn cứu độ chúng ta cầu xin và ước ao mọi người có được: *“Nguyện xin Chúa ban bình an cho anh chị em”* (N DC 23).

Loan báo Tin Mừng, mang đến cho mọi người sự bình an Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Đức Kitô (x. Dt 10,36), loan báo Đức Kitô, Đấng là sự bình an của chúng ta (x. Ep 2,14), đó là ơn gọi và sứ mạng của Hội Thánh (x. VKCK 37).

Loan báo và thực hiện Tin Mừng về Nước Thiên Chúa, đó là ơn gọi và sứ mạng của Anh Em Hèn Mọn. Dòng Anh Em Hèn Mọn hiện hữu cho sứ mạng, đây là một *“Huynh đệ đoàn được sai đi truyền giáo”* (x. VKCK 42; *Đời sống huynh đệ*, 59a). Sứ vụ của chúng ta, những Anh em hèn mọn, trước khi là bất cứ điều gì chúng ta làm, thì phải là lý do hiện hữu của chúng ta.

Sống tư cách Anh em hèn mọn không hệ tại việc sống cho chính mình, mà là sống cho những người khác. Các Huynh đệ đoàn của Dòng Anh Em Hèn Mọn là những Huynh đệ đoàn quay hướng ra bên ngoài, chứ không phải là những nhóm khép lại trên chính mình. Tu viện của chúng ta là thế giới, và sứ mạng của chúng ta là làm cho Nước

Thiên Chúa được nhận biết (x. VKCK 37). Các Anh em hèn mọn thi hành sứ vụ này, trước tiên qua cuộc sống và sau đó qua sự làm chứng bằng lời nói.

NGHỊ

QUYẾT

1- Mỗi Tỉnh Dòng và mỗi Cộng đoàn phải soạn thảo *Dự phóng Phúc âm hoá* cho mình; dự phóng này sẽ là kim chỉ nam hướng dẫn mọi hoạt động phúc âm hoá và thúc đẩy tìm ra những hình thức và phương pháp mới cho việc phúc âm hoá, trong sự hiệp thông với Hội Thánh và phù hợp với lối sống của chúng ta, đặc biệt với đời sống chúng ta là huynh đệ đoàn.

2- Trong giai đoạn sáu năm, nhờ Văn phòng thư ký Phúc âm hoá, Hội Đồng Dòng sẽ tổ chức những Đại hội về Phúc âm hoá nói chung, ưu tiên theo các vùng văn hoá, và một Đại hội cho Toàn Dòng về Phúc âm hoá bằng truyền giáo.

3- Các Đơn vị và các Hội Đồng Giám Tỉnh phải củng cố các liên hệ truyền thống với các địa điểm truyền giáo họ đã thành lập. Mỗi Hội Đồng Giám Tỉnh phải cảm thấy mình buộc phải duy trì một dự phóng của Hội Dòng, cho dù dự phóng đó đã có hay sẽ được tạo ra, theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng: “Duc in altum! [Hãy ra khơi!]”.

4- Mọi Đơn vị phải dẫn thân nhiệt tình hơn vào các dự phóng truyền giáo của Hội Dòng như dự phóng Đất Thánh, Maroc, Liên hiệp các nước độc lập (=Liên Bang Nga), Thái Lan... Các anh Giám Tỉnh phải cẩn thận xem xét ơn gọi truyền giáo của Anh em và không được cản trở ơn gọi đó vì những lý do vụ lợi.

5- Mọi Đơn vị phải coi việc học tập như là một đòi hỏi căn bản để làm công việc phúc âm hoá.

6- Hàng năm mỗi Đơn vị phải gởi 6% các quà tặng quyền góp được cho các địa điểm truyền giáo về cho Văn phòng Thư ký Phúc âm hoá truyền giáo.

7- Hình thức đầu tiên và nền tảng của công việc phúc âm hoá của Anh em là chính đời sống hiệp thông của anh em trong Huynh đệ đoàn.

8- Anh em phải để ý đến các dấu chỉ thời đại để đưa ra những lời đáp trả mới cho các vấn đề của thế giới ngày nay. Vì thế, Anh em phải coi sự biện phân như là một yêu cầu căn bản nhằm nhận thức rõ ràng điều gì phải thực hiện và biết diễn tả các quyết định thành những chọn lựa mạch lạc xuyên qua các dự phóng Phúc âm hoá tương ứng với các tình thế hiện tại.

9- Anh em phải xem xét lại theo định kỳ công việc mục vụ anh em đang làm nhằm biện phân xem nó có phù hợp với tinh thần các Mối Phúc và cổ võ việc Nước Thiên Chúa ngự đến trên thế giới (x. VKCK 41).

10- Trong tất cả các hoạt động Phúc âm hoá, Anh em phải tìm kiếm và khuyến khích sự cộng tác của giáo dân, bằng cách quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo họ.

11- Trong tất cả các hình thức phúc âm hoá, Anh em phải thận trọng cân nhắc các hoạt động truyền giáo của dân chúng, đổi mới các phương pháp cho phù hợp với nhu cầu ngày nay.

12- Anh em phải đặc biệt lưu ý đến việc phúc âm hoá giới trẻ. Các Đơn vị có trường học hoặc học viện thì phải cung cấp cho giới trẻ một nền huấn luyện được soi sáng bằng Tin Mừng và các giá trị Phan Sinh.

13- Những ai cảm thấy mình được kêu gọi để phục vụ Tin Mừng trong những nền văn hoá khác và giữa những dân tộc khác với dân tộc mình, thì phải được đào tạo một cách

thích hợp tại Huynh đệ đoàn Quốc tế ở Bruxelles hoặc ở những Huynh đệ đoàn khác được thành lập vì mục đích này. Với sự nhạy bén sâu sắc, họ phải tôn trọng những đặc điểm của dân chúng nơi anh em đến, anh em phải học ngôn ngữ của họ và đem Tin Mừng vào trong các giá trị Tôn giáo, lịch sử và văn hoá cũng như vào tập quán và truyền thống của họ.

LẮNG NGHE VÀ SUY TƯ

LẮNG NGHE

Tin Mừng

- Đức Giêsu được Chúa Cha sai đi: Mt 10,40; 15,21-28; Mc 9,33-37; Lc 4,16-21.42-44; 9,46-48; 10,16; Ga 3,13-17; 4,34; 5,19-38; 6,22-57; 7,14-34; 8,1-42; 10,36; 11,42; 12,44-50; 13,20; 14,24; 15,21; 16,5; 17,1-26.
- Sứ vụ của các môn đệ: Mt 10,1-33; 28,16-20; Mc 16,15-16; Lc 24,44-49; Ga 17,18-19; Rm 10,14-15; 1 Cr 9,15-18; Ep 3,1-12; Cl 1,24-29.

Thánh Phanxicô

- Đến với người Hồi giáo và các dân ngoại khác: L ksd 16,1-19; L 12,1-2.
- Anh em đi giảng: L ksd 17,1-20; L 9,1-4.
- Bài giảng: T cPv 9-10.

Hội Dòng

- *Hiến Chương*, 83-125.

- *Đường Hướng Huấn Luyện Phan Sinh*, 26-29.
- *Tuôn đồ Tin Mừng*, 69-87.
- *Các Định hướng Mục vụ Ôn Gọi*, tr. 55tt
- *Báo cáo tại Tổng Tu Nghị 2003*, 109-123; 146-170

Hội Thánh

- *Đời sống huynh đệ trong Cộng đoàn*, 58-70.
- *Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến*, 72-103.
- *Tông thư Ngàn Năm Thứ Ba*, 40-58.
- *Huấn Thi Xuất phát lại*, 37.

SUY TƯ

1- Là Anh em hèn mọn, chúng ta đáp trả những thách đố, những vấn đề cấp bách và những thôi thúc của thời đại chúng ta thế nào?

2- Khẳng định rằng người Anh em hèn mọn phúc âm hoá trước tiên qua cuộc sống, điều này có nghĩa gì? Đây là những hệ quả mà một lời khẳng định như thế mang đến cho đời sống chúng ta và đời sống Huynh đệ đoàn?

3- Ngày nay sống đời truyền giáo có nghĩa là gì?

4- Đây là những đặc tính chính yếu của công cuộc phúc âm hoá Phan sinh hôm nay?

5- Chúng ta hỗ trợ các dự án truyền giáo của Hội Dòng đến mức nào? Chúng ta áp dụng việc biện phân nào cho nhân sự chúng ta gửi đi?

6- Chúng ta khích lệ Anh em trẻ đảm nhận tinh thần truyền giáo và giúp họ sẵn sàng tham gia các hoạt động truyền giáo Phan sinh như thế nào?

7- Chúng ta linh hoạt người giáo dân, đặc biệt Giới trẻ Phan sinh và Phan sinh tại thế, về tinh thần thừa sai và về việc cộng tác với các hoạt động truyền giáo của chúng ta như thế nào?

V- HUẤN LUYỆN VÀ HỌC VẤN

Một Huynh đệ đoàn được khai sinh do Thiên Chúa soi sáng, được mời gọi hoán cải và canh tân đời sống mỗi ngày để trở thành *“Huynh đệ đoàn được sai đi truyền giáo”*.

Công tác huấn luyện, từ việc đồng hành với ơn gọi đến việc thường huấn và huấn luyện khởi đầu, có mục tiêu là giúp biến phân ra ơn Thiên Chúa soi sáng qua đó Chúa ban cho ta những người Anh em mới, và giúp ghi nhớ việc bước theo Đức Kitô, để mỗi Anh em và mỗi Huynh đệ đoàn có thể bền bỉ bước theo vết chân Đức Giêsu Kitô và làm chứng cho Người trên thế giới.

“Rời Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3,13-14).

DỰ PHÓNG ĐỜI SỐNG

Anh em phải hết lòng đảm nhận nhiệm vụ thường huấn và huấn luyện khởi đầu để bước theo Đức Kitô trong kinh nguyện, để có được kinh nghiệm làm con Thiên Chúa, để học biết cách sống là Anh em với nhau, để mỗi ngày càng đồng hóa với Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh, để hiểu biết hơn thánh Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và để loan báo Tin Mừng ấy bằng lời nói và việc làm. Một nền huấn luyện thích hợp và chuyên biệt là điều kiện cần thiết để cải thiện phẩm chất và tính khả tín của đời sống và của sứ mạng chúng ta, để chuyển thông *forma vitae* (lối sống) của chúng ta cho các ứng sinh và để loan báo và đề nghị đoàn sủng Phan sinh cho người trẻ hôm nay.

Đối với mỗi Anh em và mỗi Huynh đệ đoàn, việc huấn luyện nhất thiết phải là một hành trình kéo dài cả đời, dọc theo đó các khả năng riêng, việc làm chứng cho Tin Mừng và việc chọn lựa ơn gọi sẽ được phát huy (x. HC 135).

Mỗi Anh em đều có trách nhiệm tối hậu và quyết liệt trong việc quan tâm đến việc huấn luyện bản thân và đưa nó đến kết quả tốt (x. HC 137,1), bởi vì đây quả là một trách nhiệm cá nhân: đạt tới mức viên mãn trong việc hiến dâng cho Thiên Chúa, trong sự hiến mình cho Anh em, trong việc ngày càng trung thành bước theo Chúa Kitô hơn và trong việc chu toàn sứ mạng của chúng ta.

Tuy trách nhiệm quan tâm đến việc huấn luyện chính mình là trách nhiệm cá nhân, nơi chốn ưu tiên để huấn luyện vẫn là Huynh đệ đoàn (x. HC 173,2), giống như cộng đồng Hội Thánh là cho mỗi ki-tô hữu và cộng đồng gia đình là cho mỗi con người.

Nhưng nếu chúng ta không muốn trách nhiệm cá nhân và khả năng huấn luyện của cộng đoàn mất năng lực nữa, các anh Phục vụ và các anh Phụ trách phải để ý, với

sự trợ giúp của các Tu nghị mọi cấp, thúc đẩy và lên chương trình thường huấn cũng như cung cấp các phương tiện cần thiết (x. HC 137,3).

Việc huấn luyện khởi đầu nhận *humus* (đất mùn nuôi dưỡng) của nó nơi việc thường huấn (x. HL 108). Phải có sự liên tục và nối kết mạch lạc giữa huấn luyện khởi đầu và thường huấn, cũng như giữa các giai đoạn khác nhau của huấn luyện khởi đầu (x. HL 177). Học vấn cốt thiết đối với hành trình làm cho cá nhân nên trưởng thành (x. HV 32).

NGHỊ QUYẾT

1- Mỗi Tỉnh Dòng phải soạn thảo *Dự phóng huấn luyện khởi đầu và thường huấn* của mình, cũng như *Dự phóng mục vụ Ôn Gọi và Ratio Studiorum* (Đường hướng học vấn), dựa trên các Văn kiện của Hội Dòng liên hệ đến lãnh vực này. Tại mỗi Tu Nghị, anh em phải lượng định các Dự phóng này.

2- Hội Đồng Dòng, qua Văn phòng Thư ký Huấn luyện và Học vấn, phải tổ chức một Đại hội quốc tế dành cho các Giám sư Tập viện và một Đại hội quốc tế dành cho các Anh đặc trách Thường huấn trong nhiệm kỳ sáu năm.

3- Hội Đồng Dòng, qua Văn phòng Thư ký Huấn Luyện và Học Vấn, phải đồng hành với các Trung tâm Học vấn và Nghiên cứu của Hội Dòng, đặc biệt là các Trung tâm trực thuộc Tổng Phục Vụ, về cả hai lãnh vực là các chương trình học vấn và chương trình nghiên cứu sao cho các chương trình này phù hợp với các nguyên tắc của *Ratio Studiorum O.F.M.* (Đường hướng Học vấn) Dòng Anh Em Hèn Mọn và với các nhu cầu của Hội Dòng bằng cách đưa giáo sư mới và các nhà nghiên cứu mới vào, và tìm ra các phương tiện tài chánh cần thiết.

4- Phải có thêm nhiều trao đổi về các chương trình huấn luyện và nhất là thêm sự cộng tác, đặc biệt trong khung cảnh thường huấn, giữa các Đơn vị với nhau, đặc biệt giữa các Đơn vị của cùng một Hội Đồng Giám Tỉnh.

5- Các anh Giám Tỉnh và các anh Phụ trách, trong khi linh hoạt Tỉnh Dòng và Huynh đệ đoàn địa phương, phải đặc biệt quan tâm đến việc thường huấn cho Anh em, theo các chỉ dẫn của Văn kiện *Thường huấn trong Dòng Anh Em Hèn Mọn*.

6- Trong cả thường huấn cũng như huấn luyện khởi đầu, phải đặc biệt quan tâm đến việc đồng hành với Anh em, đặc biệt đồng hành với các Anh em khẩn trọng trong thời gian năm năm đầu.

7- Các Đơn vị và các Huynh đệ đoàn phải tìm kiếm những phương tiện thích hợp để đồng hành với các Anh em già cả và bệnh tật.

8- Nhớ ghi nhớ tất cả những gì đã được ghi trong bản *Ratio Studiorum O.F.M.* (Đường hướng Học Vấn Dòng AEHM), mỗi Đơn vị phải khuyến khích việc đào tạo và huấn luyện trí thức của Anh em trong các ngành học vẫn khác nhau.

9- Tùy khả năng, mọi Đơn vị phải cộng tác vào “Quỹ Huấn Luyện và Học Vấn”, nhằm diễn tả tình liên đới với các Đơn vị còn thiếu thốn.

LẮNG NGHE VÀ SUY TƯ

LẮNG NGHE

Tin Mừng

- Mt 25,14-30; Mc 8,1-15.46 (hành trình huấn luyện); Lc 2,52; 6,48-49.

Thánh Phanxicô

- L 10,8; Hn 7; 2 Cel 103.

Hội Dòng

- *Hiến Chương*, 126-167.
- *Đường Hướng Huấn Luyện Phan Sinh*, 40-46.
- *Mục vụ Ôn Gọi*, tr 45tt.
- *Đường hướng Học Vấn Dòng AEHM*, 13.22.
- *Báo cáo tại Tổng Tu Nghị 2003*, 124-144.

Hội Thánh

- *Đời sống huynh đệ trong Cộng đoàn*, 43.
- *Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến*, 64-71; 98.
- *Huấn Thi Xuất phát lại*, 15-19.

SUY TƯ

1- Chúng ta hỗ trợ việc huấn luyện các Anh em huấn luyện viên như thế nào?

2- Trong *Dự phóng đời sống Huynh đệ đoàn*, có tiên liệu họp Tu nghị cộng đoàn bàn về huấn luyện không?

3- Chúng ta đánh giá mức độ thành công và hiệu năng của các cuộc gặp gỡ về huấn luyện của chúng ta như thế nào?

4- Phải thiết lập tương quan thế nào giữa việc huấn luyện–hoán cải và học vấn–phúc âm hoá?

5- Các Anh em khẩn tạm được đồng hành ra sao, đặc biệt trong giai đoạn học tập tại học viện hoặc huấn luyện chuyên môn?

6- Chúng ta huấn luyện các Anh em trẻ qua những kinh nghiệm nào về đời sống Phan Sinh, chẳng hạn tính hèn mọn, sự dấn thân và hoạt động truyền giáo?

VIẾT TẮT

Kinh Thánh

Cl : Cô-lô-xê;

1 Cr : 1 Cô-rin-tô;

Ep : Ê-phê-xô;

Gl : Ga-lát;

Dt : Do-thái

Gc : Gia-cô-bê;

Ga : Gio-an;

1 Ga : 1 Gio-an;

Lc : Lu-ca;

Mc : Mác-cô

Mt : Mát-thêu;

1 Pr : 1 Phê-rô;

Rm : Rô-ma

Bút Tích Thánh Phanxicô

K Th : Lạy Chúa, xin thu hút lòng con;

Hn : Các huấn ngôn;

1 Cel : 1 Xê-la-nô;

2 Cel : 2 Xê-la-nô;

T At : Thư gửi Thánh An-tôn;

TcPv : Thư gửi các Anh Phục vụ;

2T Th : Thư gửi các tín hữu 2;

T Pv : Thư gửi một Anh Phục vụ;

T TD : Thư gửi Toàn Dòng.